

Die Woord van God is lewend en kragtig

Heb 4:11-13

17 April 2022

1. Heb 3:1-4:13 – Die Seun is die Apostel (en Hoëpriester) van ons geloof
2. 4 Oproepe:
 - a. Heb 3:1 – Let noukeurig op Jesus
 - b. Heb 3:13 – Spoor mekaar aan solank daar nog 'n vandag is
 - c. Heb 4:1 – Vrees dat julle nie agterbly nie
 - d. Heb 4:11 – Beywer julle om in die rus in te gaan
3. Die volk het destyds bykans die rus ingegaan: hulle was op die grens van die beloofde land, hulle was een dag laat (Num 13-14, 14:40) – dit is hoekom daar soveel dringende oproepe is
4. Heb 4:1 – as jy agterbly is dit reeds te laat; Heb 4:11 – beywer jou pro-aktief vir die rus
5. Heb 4:11 – Beywer: benodig doelbewuste toewyding, menslike verantwoordelikheid (vgl Ef 2:8-9, 2 Pet 3:1-7, 10-11)
6. Woord van God (Heb 4:12)
 - a. Seun = Woord (Joh 1:1) = Apostel/Profeet (Heb 3:1)
 - b. Die Woord is lewend
 - i. Relevant in alle tye vir alle vraagstukke
 - ii. Woord skep lewe deur die werk van die Heilige Gees (Eseg 37, 1 Pet 1:23)
 - c. Die Woord is kragtig
 - i. Woord keer nie leeg terug nie, bewerk wat God wil (Jes 55:11)
 - ii. God het geskep deur Sy Woord (Gen 1)
 - iii. God se eed in Num 14 oor eerste en tweede geslag het gerealiseer
 - d. Die Woord is skerper as enige tweesnydende swaard
 - i. Sny tot lewe of tot dood
 - ii. Skeiding tussen siel en gees
 - Gees – setel van diens aan God (Rom 1:9, 1 Kor 14:14)
 - Siel – setel van emosies en self (1 Sam 18:1, Gen 42:21)
 - iii. Woord kan onderskei of gees onderskeibaar is van die siel – kan ook geestelike lewe werk
 - iv. Woord kan selfs bedoelings en begeertes agter dae aan lig bring
7. Vir God is alles sigbaar – alles is oop en bloot (Heb 4:13) – Hy kan dus oor alles oordeel
8. Argument in Heb 4:11-13
 - a. Oproep: Beywer julle om in die rus in te gaan (vers 11)
 - b. Hoekom moet ek my beywer? Want God gaan oordeel en net sommiges gaan in (vers 13)
 - c. Volgens watter maatstaf gaan God oordeel? Hy gaan sy Woord gebruik (Op 2:12, 19:15)
 - d. Hoe moet ons ons nou beywer om in die rus in te gaan? Ons moet die Woord gebruik (v12)
 - i. Woord is skerp swaard wat my gees en siel kan blootlê, kan selfs bedoelings van die hart beoordeel
 - ii. Woord is lewend en kragtig – instrument waardeur God lewe werk